



Beroepingsnieuws

Het is alweer enige tijd geleden dat er informatie gedeeld is over het beroepingswerk. Daarom deze nieuwsbrief om te laten weten wat er de afgelopen periode is gedaan, waar we op dit moment staan in het beroepingswerk en vooral om te vragen om het beroepingswerk op te dragen in het gebed.



Meditatie

In de afgelopen tijd zijn er allerlei nieuwe woorden aan de Nederlandse taal toegevoegd. Hadden we twee jaar geleden nog nooit gehoord van een "testlocatie" of "priklocatie" of wat dacht u van de woorden "Boosteren", "Booster" of "Boosterprik"? Al deze woorden hebben nu allemaal hun eigen betekenis gekregen. Wanneer er op de priklocatie gevraagd wordt: "U komt voor de 'booster'?" of u wordt gevraagd of u de "booster" al hebt gehad... in beide gevallen weten we dat het gaat om de derde vaccinatie. Als je online in de Dikke van Dale de betekenis van 'boosteren' zoekt, is dat helaas zonder resultaat. Het woord 'boost' resulteerde in 'extra impuls'. Kennen we iets van dat verlangen naar die 'boost'?

Nee, we bedoelen nu niet de derde vaccinatie, dat mag u echt zelf kiezen. Maar kent u iets van dat verlangen naar God, dat verlangen om die 'booster' te ontvangen? Dat doet denken aan de woorden die David schrijft in psalm 43, vers 3 en 4: "Zend Uw licht en Uw waarheid, laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God mijn blijdschap, mijn vreugde en ik U met de harp kan loven o God, mijn God".

Woorden van diep verlangen naar God in een tijd waarin er geen zekerheid meer voor hem is. Verlangen naar een impuls, een 'boost' van licht en waarheid, een verlangen om dicht bij God te zijn. Nee, niet om er zelf maar beter van te worden, of om de omstandigheden te veranderen. Verlangen om God te loven, om Hem groot te maken, blijdschap en vreugde met God te ervaren.

Eerlijk gezegd is het verlangen vaak zo anders... verlangen naar het 'oude normaal': gewoon samen naar de kerk, Bijbelkring, de club of je verjaardag weer vieren... Ook David verlangende naar het 'oude normaal', terug naar Jeruzalem, terug naar zijn familie, de tempel. En toch boven alles verlangde hij naar een 'boost', een 'impuls' die hem niet terugbracht in het 'oude normaal', maar naar Gods "impuls". En wij? Wanneer God ons die "Impuls" geeft dan mogen we met verwachting uitzien naar de tijd die voor ons ligt. Nee, niet wetende wat de toekomst brengt, maar wel Wie de toekomst brengt.

Beroepingswerk, winterwerk, uw eigen leven, het wereldgebeuren. Met die 'booster' in ons leven mogen we zingen "Hij doet welhaast uw heilzonden, Uw hoop herleev' naar Zijn gebod, mijn Redder is mijn God."



Gebed

Al het werk in Gods Koninkrijk kan niet zonder het gebed om de werking van de Heilige Geest. We maken plannen, denken met elkaar na wat er de komende periode op de gemeente afkomt, wat vraagt op dit moment de aandacht in de samenleving en hoe kunnen we als gemeente getuige blijven van het rijke Evangelie, Jezus. Maar hoe goed je ook je best doet, hoe verstandig sommige beslissingen ook lijken, als het zonder de Geest is, zonder liefde voor God en Zijn gemeente, dan is het niets (1 Korinthe 13). Daarom in de eerste plaats ook de oproep om te bidden of Gods Koninkrijk snel mag komen en dat we in de tussentijd een nieuwe dominee mogen ontvangen die samen met de gemeente verder bouwt aan Zijn Rijk wat eens zijn voltooiing zal hebben.



Wat is er de afgelopen periode gedaan?

Afscheid

Op 4 juli 2021 nam ds. van der Poel afscheid van onze gemeente. We kijken terug op een afscheid dat vooral buiten is gevierd. Fijn dat het kon en dat er zoveel betrokkenheid was. Na het afscheid hebben we het beroepsproces opgestart. Dit hebben we bewust na het afscheid gedaan, om zodoende het beroepsproces ook zuiver te kunnen starten.

Afscheid fam. Van der Poel



Pastor

Wanneer een dominee vertrekt, is er geen professionele pastorale zorg en kan praktisch niet worden ingevuld door de Kerkenraadsleden. Daarom is eerst gezocht naar een nieuwe pastor. Met verschillende kandidaten zijn gesprekken gevoerd en uiteindelijk is op 1 augustus 2021 Ruud Baas als pastor aangesteld in onze gemeente. De pastor vervangt de dominee niet, maar is vooral gericht op de doorwerking van het Woord in de gemeente. Zo is Ruud aangesteld voor de pastorale bezoeken aan de gemeenteleden, crisis pastoraat (bijvoorbeeld bij het overlijden van een gemeentelid), maar ook de catechisatie en Bijbelkring behoren tot zijn takenpakket.

Ruud is voor 16 uur aangesteld. Dat is natuurlijk veel minder dan een dominee, maar een pastor vervangt de dominee ook niet en is dus puur voor het hoogst noodzakelijke aangesteld.

Over pastor Ruud Baas



Na mijn opleiding theologie mocht ik in verschillende plaatsen werkzaam zijn binnen de kerkelijke gemeente. In sommige plaatsen was dat samen met een predikant of collega kerkelijk werker en in andere plaatsen als zelfstandig als pastor en voorganger. Daarbij was ook nog alle ruimte voor verschillende hobby's waaronder het orgelspel, het wandelen met de hond en nog recent de kersenpluk en binnenkort de perenpluk. Oogsten heb ik altijd als heel bijzonder ervaren! Zeker in Bijbels perspectief... waar zijn de arbeiders?

Naast het pastorale werk te Schoonrewoerd ben ik ook werkzaam als Geestelijk verzorger in een groot woon/zorg complex te Schiedam. Zowel voor de afdeling somatiek, psychiatrie en geriatrie.

In de hoop velen van u te mogen begroeten, ontmoeten of te spreken in de periode die voor ons ligt.

Een hartelijke groet van uw pastor,
Ruud Baas

Tel: 06-30522100 / E-mail: rwbaas@filternet.nl



Consulent

Zodra een gemeente vacant is speelt de consulent een belangrijke rol als adviseur van de Kerkenraad in het beroepingswerk. De consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van de Kerkenraad een adviserende stem. Een consulent neemt dus niet de pastorale zorg in de gemeente over. De consulent is vaak een dominee uit een andere (naburige) gemeente.



Ds. Brendeke uit Hagestein is bereid gevonden deze taak op zich te nemen en het is erg fijn dat hij in ons midden is voor advies en begeleiding in het beroepingswerk.

Solvabiliteitsverklaring

Een gemeente die een dominee wil gaan beroepen, moet voordat het beroepingsproces wordt opgestart, een verklaring aanvragen die duidelijk maakt dat de gemeente voldoende financiële draagkracht heeft om een beroep te kunnen uitbrengen. Die verklaring wordt door de PKN afgegeven. Om die verklaring te ontvangen moet aangetoond worden hoe de financiële toestand er meerjarig uitziet. Hiervoor is door de kerkrentmeesters veel werk verzet en dat heeft in oktober 2021 geleid tot toestemming om een fulltime dominee te beroepen. In een tijd waar veel kerken noodgedwongen de deuren moeten sluiten, is het een wonder dat we van 60, naar 80, naar 100% predikantsplaats mochten groeien. Dat is in de eerste plaats vooral te danken aan onze God, die de gemeente heeft vastgehouden. In de tweede plaats ook vanwege alle mensen die door Gods Geest zijn geïnspireerd om mee te bouwen aan de gemeente.

Profielschets

De afgelopen periode is een profielschets gemaakt. Hierin is verwoord wat voor 'soort' dominee we zoeken. Natuurlijk moet de nieuwe dominee vooral goed kunnen preken, fijn met mensen om kunnen gaan, de jeugd vooral betrekken, in goed contact staan met ouderen en gezinnen, enz. Het is erg veelzijdig wat van een dominee wordt gevraagd en niet alles is in één persoon te vinden. Daarom is het belangrijk om in een profielschets aan te geven waar de accenten op moeten liggen. Het accent ligt er vooral op dat een dominee zich erop richt om mensen in relatie met God te brengen. Op basis van de profielschets kan een groslijst van beschikbare kandidaten op worden gesteld.





Waar staan we nu?

Op dit moment hebben we de beroepingscommissie gevormd. De beroepingscommissie bestaat uit twee Kerkenraadsleden en 4 gemeenteleden:



Wat gaat de beroepingscommissie doen?

Op basis van de profielschets is er een groot aantal kandidaten dat geschikt zou kunnen zijn. Uit die kandidaten moet vervolgens iemand gekozen worden, die voorgedragen wordt aan de Kerkenraad om te beroepen. Het betekent dus dat er preken worden beluisterd, gesprekken worden gevoerd en uiteindelijk een advies aan de Kerkenraad wordt opgesteld. Dit vergt tijd en aandacht. We zijn blij te kunnen melden dat we inmiddels gestart zijn en zien uit naar de samenwerking met elkaar.

Het verdere verloop van het beroepingsproces ziet er als volgt uit:

- 1 **Gemeenteleden gelegenheid geven om namen in te dienen**
- 2 **Voorselectie door beroepingscommissie**
- 3 **Naam of namen voorstellen aan Kerkenraad door beroepingscommissie**
- 4 **Gesprekken predikanten**
- 5 **Advies beroep aan Kerkenraad**
- 6 **Stemmingsvergadering**
- 7 **Uitbrengen beroep**

Wat kan ik doen?

Het beroepingswerk is vooral ook een proces van gebed. Daarnaast is het mogelijk actief mee te doen in het beroepingswerk. Misschien zijn er dominees die volgens u goed zouden passen in de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd. Geef het gerust door. Het helpt het beroepingswerk en kan richting geven in het zoeken naar een nieuwe dominee.

Ook zijn we benieuwd naar de hartenwensen voor de gemeente de komende periode, waar wordt van gedroomd, waar zit de zorg en waar kunnen we met elkaar aan werken? Geef het gerust door op het volgende mailadres: beroepingswerk@hervormdschoonrewoerd.nl.

Vragen of meer informatie

Mochten er vragen zijn rondom het beroepingswerk, neem dan gerust contact op met Anne Baars (scriba). Dat kan via scriba@hervormdschoonrewoerd.nl of via 06 - 29 03 15 91.

Samen bloeiend gemeente-zijn

